

De Plataan doet niet mee aan 'De Week van de Lentekriebels'.

Velsen-Noord, 27 maart 2023

Beste ouders/verzorgers,



Het is u vast niet ontgaan. Afgelopen week was 'De Week van de Lentekriebels'. De Week van de Lentekriebels is een jaarlijkse projectweek voor het basisonderwijs over verliefdheid, relaties, weerbaarheid en seksualiteit. Wij hebben hierover enkele vragen gekregen door de aandacht voor dit thema in de media. We kregen ook een vraag n.a.v. de uitnodiging voor een online ouderavond die we namens de GGD in Klasbord hebben gezet.

In deze brief willen we u uitleggen wat wij wel/niet doen rond dit thema. Of we meedoen met deze projectweek is het antwoord simpel; **Nee. De Plataan doet niet mee aan 'De Week van de Lentekriebels'.**

De Plataan is zorgvuldig en kritisch als het gaat om het aanbod rond het thema relaties en seksualiteit. Wat doen we wel en wat we niet? Dat leggen we u hieronder uit.

Wat is onze opdracht?

Ons onderwijs moet, door alle kerndoelen heen, bijdragen aan goed burgerschap. In artikel 1 van onze grondwet staat →

Deze opdracht is vertaald in Kerndoel 38 van het basisonderwijs:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Als dit onze opdracht is, wat doen we dan wel/niet?

We leren kinderen (gaandeweg hun basisschoolperiode) **wel** dat iedereen gelijk is, en dat er verschillende opvattingen over geloof, seksualiteit en diversiteit bestaan. Dit is onderdeel van ons pedagogisch handelen in het algemeen en van de Kanjerlessen in het bijzonder.

Als het thema speelt in de groep (meestal is dat pas in groep 8), zijn we daarom eerlijk en neutraal over het bestaan van seksualiteit, en de verschillende meningen hierover. De taal die we hierbij gebruiken is passend bij de leeftijd.

De twee belangrijkste dingen die we kinderen leren zijn;

- 1) Ieder mens is baas over zijn eigen lijf.
Seksualiteit is nooit iets dat moet van de ander.
- 2) Iedereen is gelijk.

We doen **niet** mee met 'De Week van de Lentekriebels'.

We hebben **geen** schoolbreed lesaanbod seksualiteit.

We geven **geen** seksuele voorlichting.

We sturen **u als ouders wel** informatie door van bijv. de GGD m.b.t. opvoed-/opgroei-thema's zoals deze.

U mag erop vertrouwen dat leerkrachten van De Plataan goed kunnen inschatten wat ze wel/niet met de leerlingen bespreken en op welke manier. En wanneer dit thema onderwerp van een groepsgesprek is geweest, zullen we u als ouders informeren.

We hopen dat we met deze brief de eventuele ongerustheid hebben weggenomen.

Met vriendelijke groet,

Ilona Zijlstra & Benjamin Pel
Directie De Plataan

De Plataan
Wijkmeerweg 1
1951 AH Velsen-Noord
(0251) 22 40 74